

## HOE HET VROEGER WAS VIA GOOGLE MAPS!

Dit is hoe een deel van mijn oude school eruit zag TER STERRE, middelbaar, wel het was eigenlijk een deel van de KSA eerst. Het is een foto uit 2009 dus toen zat ik zeker nog op school daar!

ik kom uit 1994, ik was toen 15. Eerst was dit gebouw van de KSA en daardoor zat er soms in het ander gebouw, in de kast en kluisjes puberale tekeningen van KSA meisjes, vol referenties die wij niet verstonden. Het er stonden 'bob loves martha' op, of 'sarah is een kut kind' enzo, terwijl wij die mensen totaal niet kenden. Dit gebouw van de KSA werd dan een gebouw van Ter Sterre, waar namelijk de BSO'ers les kregen. Ze hadden er zelfs een plaats met kippen!

Er was ook een BSO speelplaats, ik bedoel plein. Wat ik jammer vond want ik kond dan nauwelijks vrienden zien van het BSO, behalve op de gedeelde speelplaats enkel open was tijdens de middag pauze. Een vriendin van mijn, waar ik helaas een crush op had, nam me mee naar de BSO speel plaats, en dan kwam een leerkracht klein zielig met zijn vingertje "hé je bent een ASO kind en je mag hier niet komen" eeuuuuugh wat een kinderachtig gedoe, als 27 jarige ben ik echt blij daar vanaf te zijn. Desondanks was ik toen zelf nog kinderachtig.



Toen ik er zat was al sprake dat er gebouwen gingen afgebroken worden en herbouwt worden, want de school was zo krakkemikig. Er waren gebroken ruiten enzo en asbest, iedereen grapte dat het ging neer storten ooit. Eindelijk in 2021 is het zover gekomen!



Links zie je ook een huisje waar een bejaard koppel vaak buiten zat te zonnen of bier te drinken? Als jongeren vonden we dit marginaal, maar nu besef ik dat geluk in de kleine dingen zit.

Het is zelfs gezond om buiten te zitten, verse lucht, zonlicht en misschien zelfs wat sociaal contact, en rust is ook belangrijk!

Nu werken mensen zich dood om een denkbeeldig nummer omhoog te krijgen zonder te genieten van het leven.



Zie hier een foto van de Video Palace uit 2013! één van de laatste videotheken!

Je kon daar films huren op VHS, en vooral op DVD. Er was ook Blu ray maar dat was nooit echt bekend geworden.

Mensen begonnen illegaal films te streamen en torrenten. En ik vermoed dat toen netflix begon op te komen als legale streaming service. Netflix was de eerste en toen was alles nog niet verdeeld in Disney+ en dit en dat alsof het terug biljoenen tv kanalen zijn....



Zie hier mijn ouder basis school, het open groene! Er staan gezichtjes op geschilderd, terwijl er nu een abstracte uit staat op geschilderd. Die uil is gemaakt van een soort afval van speel tuigen.

Misschien moet ik een foto maken van die uil, maar ja straks word ik dan opgepakt omdat ik foto's maakte aan een basisschool! Ze zouden denken dat ik een viespeuk ben.

**EINDE**